

השלמת הכנסה

שלמה ולדמן

קרואתי ב"קיבוץ" האחרון ששבעים קיבוצים מוחתקים ומהשומר הצער רצים לעין זיון למדוד מהם איך עושים שכיר דיפרנציאלי. אנו במצב טוב ولكن אנו די שמרנים.

פעם פרסמו רשימה מלאה של תלמידים וספרתי ארבעים. ביניהם היו כאלף תלמידים פעמי שלישית. אדם צעיר החליט שהוא עובד רק ארבע שעות ובתוך זה מסדר עניינים בכל המוסדות ואין מי שיגיד ויגיב. בהרבה שטחים יש משטר של "איש הישר בעניו יעשה" וזה הביא את השבר.

לפי דעתך אם הקיבוץ לא יוכל לכך שלפחות חמישים אחוז מהחברים עובדים בתמורה, תהיה לו בעיה ושות עזורה מהמדינה לא תעוזר. מה שמנקשים היום המדינה זה כמעט "השלמת הכנסה" למי שרמת חייו לא כל כך נמוכה.



קרואתי את הרשימה של אודי פלד. הכל בה והוא, יפה, מרים קצת את הלב. על מה שהינו הקיבוץ והתנוועה הקיבוצית עברו המדינה שבדרך אני יכול עוד להוסיף כהנה וכחנה. עוד היום היא חיה בזכות זה.

אודי גם מספר שהקיבוץ מייצר בתעשייה פי שניים מחלוקת באוכלוסייה, ובחקלאות פי כמה יותר. אם כך, נשאלת השאלה, למה המצב בחוב הקיבוצים לא כל כך שפוי?

האמת היא שבתעשייה עובדים יותר מחמשים אחוז פועלים שכירים וגם לא מעט מתנדבים. חברי הקיבוץ רק שלושים אחוז עובדים בעבודה בתמורה. היותר, 57 אחוז, כאלו בשירותים. בו בזמן המשפחה ממוצעת מוחז לקיבוץ שבעים אחוז עובדים בתמורה. אסביר: כשאחד מבני הזוג עובד זה חמישים אחוז. לפי הסטטיסטיקה בין חמישים לשישים אחוז מן הנשים עובדות מוחז למשק ביתן. ביחד זה כשבעים אחוז ויותר.

אודי מדבר על פרזיטים. אני לא אוהב את הביטוי. פעם חשבושמי שאינו עובד בעבודה פיזית כמו כפרזיט. היום יודיעים שניהול ופיקודות לא פחות חשובים ולפעמים אפילו יותר. אני חושב שככל מי שעבוד בפלר נחשב לעובודה מכנית.

שירותים זה מה שככל משפחה עשו במשק ביתה, שאינו מביא תמורה.

הוצאות הקיום של הקיבוץ היום הן גבוהות, ומעטם עובדים בשבייל הכנסה. מכאן חובות במיליארדים.